



Ina Schrama leest voor uit het boek van Wilma Eelman en Ineke Vonk.

## Boek over Walvisvaardershuisje gepresenteerd

Wilma Eelman en Ineke Vonk hebben een boek gemaakt over het Walvisvaardershuisje aan de Herenstraat 49 in Den Hoorn.

De twee beschrijven in het boek het interieur van het bijzondere huis en geven een beeld van de walvisvaart op zee. Het Walvisvaardershuisje werd in 1729 het woonhuis van walvisvaarder Klaas

Jacobsz Daalder en sindsdien is er weinig meer aan het huis veranderd. Sinds twee jaar worden er op maandag rondleidingen gegeven, zodat iedereen het bijzondere interieur kan bekijken. Tijdens die rondleidingen kwam het geregeld aan de orde dat een boekje over het huis geen slecht idee zou zijn, waarna Vonk en Eelman aan de slag gingen. Samen met Ralph Grabowski zetten ze het boek in

elkaar en vrijdag werd in het Walvisvaardershuisje het eerste exemplaar officieel overhandigd aan burgemeester Francine Giskes. Ina Schrama las enkele verhalen voor.

Het boek 'Verhalen over twee Texelse walvisvaarders en 't Walvisvaardershuisje' is verkrijgbaar in het huis aan de Herenstraat en bij de Texelse boekhandels.

TC 12/06/2014

# Boekje over historie Texelse walvisvaarders



Nico Volkerts  
n.volkerts@hdcmedia.nl

**Texel** \* De interesse in de geschiedenis van de walvisvaart, die een rol speelde op Texel, neemt toe. Vorig jaar bezochten 1400 mensen het Walvisvaardershuisje in Den Hoorn. Dat is veel voor een monument waarin wordt gewoond en dat de halve beperkte openingstijden kent. Over de geschiedenis van 't Walvisvaardershuisje en van de Texelse walvisvaarders is nu een boekje verschenen. Wilma Eelman schreef een aantal verhalen over het huisje in de Herenstraat en walvisdeskundige Ineke Vonk-Uitgeest schreef de verhalen over de walvisvaarders. In een aantal verhalen voert ze Klaas Daalder ten tonele, die als tienjarig jongetje in 1710 mee voer op het schip van zijn oom Pieter Daalder. Dat was overigens heel gewoon in die tijd: het beroep van zeeman leerde je aan boord van een schip.

## Commandeur

Klaas Daalder bracht het tot commandeur, de hoogste rang op een walvisvaarder. Klaas duikt ook op in de verhalen van Wilma Eelman. Klaas en zijn

NHO 1266/2014

vrouw Marritje woonden in de Herenstraat, in wat nu 't Walvisvaardershuisje heet. Klaas kocht het in 1729 en liet er waarschuijnlijk kort daarop een stukje aanbouwen. In het huis is scheepshout verwerkt. Wrakhout was in de 18de eeuw op Texel aanzienlijk goedkoper dan gekocht hout.

Bij de restauratie in 1962 zijn de oude kleuren aangehouden. Blauw voor de voorkamer, rood voor de achterkamer en oker voor de keukens. De drie kleuren Berlijns blauw op de bedstedenwand in de voorkamer zijn van een hardere kleur dan tot dan toe op Texel werd aangetroffen, schrijft Eelman. De kleuren apelpbloemroze en oker waren in de 18de en 19de eeuw gebruikelijk op Texel, in West-Friesland en de Zaan.

## Huiselijke kring

De aanpak van beide schrijfsters geeft een bijzondere dynamiek aan het boekje. We leren de walvisvaarders niet alleen kennen op hun lange reizen vol gevaren en ontberingen, maar ook in de huiselijke kring, waar ze na hun lange reizen als halve vreemden binnenkwamen. De dochter van Klaas, Trijntje, trouwde later met Simon Walig uit Huisduinen, die eveneens te walvisvaart ging. Het echtpaar woonde



ook in het huisje in de Herenstraat. Het boekje is uitgegeven door TexelNU. Vormgeving Ralph Grabowski van Zilte Zaken, Johan Reydon maakte fraaie aquarellen voor het boekje. Verder staan er veel afbeeldingen in over de walvisvaart en het huisje. Het ligt in de winkels voor 9,95 euro [www.walvisvaardershuisjextel.nl](http://www.walvisvaardershuisjextel.nl)